

Teamverhalen: enkele voorbeelden

The you in me

Solorijder – uit Mechelen

Het verhaal van Cedric:

1995, het laatste jaar dat mijn papa van het leven mocht genieten. Ondertussen zijn we 28 jaar later en ben ik zelf bijna zo oud, en dat zet een man aan het denken. Hoe zwaar moet het geweest zijn om je echtgenoot te verliezen, als de wereld nog aan je voeten lag? Hoe zwaar was het om een vriend te verliezen na een oneerlijke strijd?

Het laatste jaar was intens, sommige gebeurtenissen zijn hard binnengekomen en blijken meer met me te doen dan initieel gedacht. De emotionele prikkels zorgde voor een soort van extra verwerkingsproces. Daarom is het moment aangebroken om woorden in daden om te zetten en mijn steen bij te dragen. Dit voor zij die de strijd aangaan tegen deze ziekte, voor zij die de oneerlijke strijd jammer genoeg niet mochten overwinnen of voor zij die iemand aan deze strijd verloren hebben.

Dit is op een bepaalde manier een uitlaatklep voor mijzelf, om ergens mijn tanden in te zetten en er vol voor te gaan. Dat wat ooit in mijn hoofd speelde om te volbrengen, zal in 2024 werkelijkheid worden, 1000 km bij elkaar fietsen op 4 dagen tijd.

Sunfarmstreetbikers

1 team – Bilzen

De Sunfarmstreetbikers doen elk jaar mee met hun vriend Jo in gedachten. Jo startte ooit met het initiatief, maar overleed enkele jaren geleden.

Storm

2 teams – Antwerpen-Berchem

Hun verhaal:

De collega die na meer dan een jaar afwezig is geweest als gevolg van een kankerbehandeling is sinds vorige maand terug aan het werk. We beseffen dat voor wie van dicht of ver met kanker wordt geconfronteerd het een emotioneel heel zwaar verhaal kan zijn, maar voor Storm is het gelukkig dus wel een positief verhaal. Wij hebben veel plezier gehad in de acties die we georganiseerd hebben. Wij zijn blij voor onze collega die een zware periode heeft gehad, maar er nu weer terug staat. En wij zijn blij dat we door te fietsen en geld in te zamelen KOTK kunnen steunen. De perfecte ambassadeurs dus 😊

Fietsen voor Ilse en Johan

1 team – Vilvoorde

Hun verhaal:

Ik ben Steven, de echtgenoot van Ilse en schoonzoon van Guy. Ilse en ik hadden grootse plannen. Op 11.6.2022 was onze trouwdag. Ilse keek er zo naar uit. Maar dan werd onze wereld op zijn kop gezet. Ilse werd getroffen door een zeer uitzonderlijke agressieve vorm van kanker. Zwaar, zeer zwaar om te verwerken. Ondanks alles was het trouwfeest voor Ilse en mij de mooiste dag uit ons leven.

De behandelingen die na het huwelijk volgden waren niet van de poes en hebben spijtig genoeg Ilse niet kunnen genezen. Na een zware strijd is Ilse van ons heengegaan op 19.2.2023. Ook Johan, (+2020) haar broer, en hun mama (+2018) zijn gestorven aan een andere vorm van deze verschrikkelijke ziekte.

Noch Ilse, Johan of hun mama kunnen wij nog redden. Maar meewerken om deze ziekte zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, dat is onze plicht.

De familie van ons Ilse en Johan (Steven, Mike, Steven, Peter, Raf en vrijwillige fietsfanaat Gregory) hebben beslist om de 1000 km te fietsen in 2024 voor Kom op tegen kanker. En uiteraard steunt de papa van Ilse, en mijn ouders deze actie voor 200%.

Zo steunen wij onderzoek naar een kankervrije wereld. Niet meer voor Ilse en Johan en Lea, maar voor jouw vrienden, burens, familie en alle mensen die getroffen worden.